

Inhoudsopgave Schatten uit Gods Woord - 3

Voorwoord

Hoofdstuk 1

De mens wikt ... maar God beschikt

Het bevel van keizer Augustus
Het oordeel van de oversten
Vervulling van Gods plan

Hoofdstuk 2

Niet gehinderd door enige kennis ...

Kennis en goedertierenheid
Wat wil God ons bekendmaken?
De les vanuit Hosea 4:6 voor ons
Israëls toekomst

Hoofdstuk 3

Blijf vragen

Het verzamelen van inzicht
God wil dat we wijs worden
Waaruit blijkt dat God wil dat we wijs worden?
Efeze 1:15-23
Filippenzen 1:9-11
Kolossenzen 1:9-12
Blijf vragen

Hoofdstuk 4

Babel

De plaats van het rijk van Babel
De oorsprong van het rijk van Babel
De verwoesting van Babel

Hoofdstuk 5

Bijbels of 'babels' denken

2 Petrus 1:20 en 21
Romeinen 3:31
2 Timotheüs 2:15-18
De Heere Jezus over 'traditie'
Babels denken moet Bijbels denken worden

Hoofdstuk 6

Het geloof van God

Een definitie van 'geloof'
De achtergrond van 'geloof'
Het geloof van God

Hoofdstuk 7

Genade in het Oude Testament

Genade als basis van Gods omgang met de mens
Genade leidt tot heerlijkheid
Genade bewaart de gelovige voor het oordeel
Genade verbonden aan het medelijden van God

Hoofdstuk 8

Dageraad en morgenstond

In het Oude Testament
De verwoesting van Sodom
Jakobs worsteling
Het verlangen van Israël
Eutychus
Tot slot

Hoofdstuk 9

Koning(en) & Priester(s)

Structuur van Psalm 110
Koningschap
Priesterschap
Beide ambten in Christus verenigd
a. in beeld
b. in profetie
c. in vervulling
Koningen en priesters

Hoofdstuk 10

Gods voornemen van de eeuwen

Wat is een eeuw?
De tegenwoordige eeuw en de toekomstige eeuw
Toekomstige eeuwen
De voorbije eeuwen
Samenvattend: het plan der eeuwen

Hoofdstuk 11

God alles in allen

Het evangelie dat ik u verkondigd heb
Stel je eens voor dat er geen opstanding zou zijn!
Christus *is* opgestaan
Adam en Christus
De rangorde
Het einde
God alles in allen

Hoofdstuk 12

Verzoening

Verzoening in de tijd van het Oude Testament
De tegenhanger van *kaphar* in het Nieuwe Testament
Nóg een woord voor 'verzoenen' in het Nieuwe Testament
Het Lam van God
Compleet en volkomen veranderd

Hoofdstuk 13

Is Maria in de hemel of in het dodenrijk?

Is Maria nu in de hemel?
De hel, het dodenrijk
Is er dan geen hel?
De rijke man en de bedelaar Lazarus
De zielen onder het altaar
De ene misdadiger aan het kruis
Nam de Heere alle gestorven gelovigen mee tijdens Zijn hemelvaart?
Is Maria nog in het dodenrijk?!
Wanneer stierf Maria?
Grote verandering!

Hoofdstuk 14

Anti

De oorspronkelijke betekenis
In plaats van
De voor Hem liggende vreugde

Hoofdstuk 15

Dwaalleer en dwaalleraren

Het onderhouden van het Woord
Gods Woord bewaren is Hem liefhebben
Het ontstaan en bewaren van het eigen geloofsgoed
Dwaalleer
Leugengeest
De waarheid

Hoofdstuk 16

Ruzie en nijd

Overzicht en betekenis
Het gebruik in de verschillende teksten
Terug naar Filippenzen 1

Hoofdstuk 17

U zult Mijn getuigen zijn

Waar gaat Handelingen eigenlijk over?
U zult Mijn getuigen zijn
In Jeruzalem
In heel Judea en Samaria
Tot aan het uiterste van de aarde
De toekomst

Hoofdstuk 18

De profetie van Joël

Zegenende en oordelende tekenen en wonderen
Van God en van de satan
'Wonderen en tekenen' in de profetie van Joël
Tussen hemelvaart en wederkomst
Volgorde van gebeurtenissen tussen hemelvaart en wederkomst
Wonderen in de hemel en tekenen op de aarde
Joël geeft een actueel overzicht van toen en de nabije toekomst
De toekomst

Hoofdstuk 19

Uw koninkrijk kome

Het woord 'koninkrijk'
Eerste maal "koninkrijk" in de Bijbel
"Koninkrijk" in positieve zin
De strijd gedurende de eeuwen
Uw koninkrijk kome
Samenvattend

Hoofdstuk 20

De gemeente

Het woord 'gemeente'
Israël als gemeente
Het einde van de Handelingentijd en daarna
Tot slot

Hoofdstuk 21

Wat de toekomst brengen moge

Verschillende toekomstverwachtingen in de Bijbel
Na de hemelvaart
De verantwoordelijkheid voor het afwijzen van het heil
Thans
Een persoonlijke hoop
Een collectieve hoop
Het verloop hier verder op aarde

Hoofdstuk 22

Rust een weinig

Pauzeren
Pauo
Anapauo
Epanapauo
Katapauo
Sunanapauo
Rust is verkwikking

Hoofdstuk 23

Wat heeft de Heere ons rijk gemaakt!

Gods Woord wijst ons de weg
Een unieke boodschap
Wat wil God van ons?
De rijkdom Zijner genade
Tenslotte